

Generalforsamling den 9/6 1985

Til dirigent vælges Henning Jøbers, og  
gav skabs ordet til formanden og gav Larsen  
som undledte med at fortælle om, hvad der

såv såvel inden som uden generalfor-  
ling. Ved et bestyrelsesmøde, havde de  
sammens med skovfoged og assendent, været  
ude at besøge skoven. Foredelsrådet har faldet  
et økke om. fgr, som skal laves i flis, senere  
må vi så se, hvad der kommer ud af det.  
Bilert efterlyste flere selvbyggere. Der blev  
også nævnt, hvad grøntudvalget havde foretaget  
sig og med den nye ide om at lave en  
juleopførelse i "El Tørbus" og hente nogle juletræer.  
Børnredere blev nævnt som plantedag den  
20 april og alle de frivillige plantere, som  
mødte op. Legeleder blev der sagt tak til  
dem, som mødte op for at stande den  
gamle fabrik ved op, så den nu var helt  
færdig ud. En tak på vejen fik også Andrea  
og Bilert for den store indsats, såvel med skov  
som med "El Tørbus", heldigvis var de stadig  
freske og raske ud, som formanden udtrykte sig.

De afløste Henning Ellers årsregnskabet  
op og det blev godkendt.

Der blev genvalg af de to bestyrelsesmedlem-  
mer, som stod på valg, det blev genvalg.  
Til suppleanter vælges Jette Brønner-Jensen og  
Ole Sørensen

Legeleder blev de to revisorer genvalgt!  
Under eventuelt kom forskellige indlæg bl. a.  
om, hvordan vi skal bevare den store sø. Der  
Osteren fortalte om de undersøgelser, han har  
foretaget med hensyn til at sætte indførte  
planteædende kraver ud. Det ville blive meget,  
meget kostbart. Andre fortalte om, at man  
kan leje en maskine, der kan høvle (sejle) og

renne op, dette mener også ved klostert; beskriveren ville arbejde på søgen og se, hvad der kunne gøres! Endvidere kom et forslag om at hvis ingen grundbetalingsdag der blev, kunne man måske lave en slags arbejdsdag. Man blev også enige om, at fastholde vor juletræsopdelt, men man skulle betale mindre for, der var jo mange langrej fra, som ikke kan berygte dette tilbud. Dette vil blive med-  
delt, når grundudvalget sender ud.

Generalforsamlingen sluttes, maden kommer på bordet til fælles spising afbrudt af lidt sang. Der bliver gået en tur i skoven og leget lidt i det fri, og efter halften tager vi afsked med hinanden